

“ÖNCÜ İKTİBAS”



Gündemle Yüz Yüze – Gazete Yazıları Seçkisi - Yıl: 4 Sayı: 14
(BARIŞ PINARI ÖZEL SAYISI)

YA TÜRKİYE'DEN YANA OLACAKSINIZ YA DA OLAYI LAF KALABALIĞINA BOĞACAKSINIZ

Bu işin lamı cimi yok... Ya Türkiye'den yana olacaksınız, ya da olayı laf kalabalığına boğup gerçeklerden kaçacaksınız...



Laf kalabalığı

Yok efendim Esad'la anlaşsaymıştık, ne 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı gelirmiş, ne de Ortadoğu bataklığına sürüklenirmişiz.

Çünkü bu dünyada ve bu bölgede tek akıllı sizlersiniz... Koca Halep şehrinin yok olduğu, milyonu aşkın insanın can verdiği ve 10 milyon Suriyelinin göç etmek zorunda kaldığı bir iç savaşın başlangıcında, gelecekte olacakları ancak sizler görebilirdiniz.

Arap Baharı projesi

Aynı akılsızlığı Başkan Obama dönemindeki Amerikan güdümlü Arap Baharı projesinde görmedik mi? Mısır'a ancak bin yılda bir gelebilecek demokrasi bu şekilde katledildi. "Libya Kaddafi'den kurtuluyor" denilirken üçe bölündü ve iç savaşa kapıldı. Suriye'nin Esad'ı da hedefteydi, Türkiye'deki AK Parti iktidarı da Gezi Kalkışması ile Arap Baharı projesine dahil kılınıyordu... Bereket Türkiye'de Tayyip Erdoğan vardı. Ve ne yazık ki Suriye'nin Esad'ı aynı ölçüde öngörülü değildi. Sonuçta Rusya Suriye'ye yerleşti.

Suriye'nin üçte birinde Amerikan ve İsrail güdümlü bir PKK/PYD devleti projesi sahneye koyuldu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü

Şimdi dağılan bu yapının taşları yeniden yerlerine oturtulmaya çalışılıyor. Bizim Fırat'ın doğusuna dönük operasyonumuz başarı ile sonuçlanırsa, Suriye'nin içinde yeni bir uydu Kürt devleti kurma projesi de buharlaşacaktır. Bu şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü yeniden hatırlanacaktır. Ancak daha sonra Esad'ın geleceği ve Türkiye'nin Esad'la diyalogu sorunsal ele alınabilecektir.

Tarafsızlık mı?

Kıscası ne Trump'ın tweetlerine, ne de başka saçmalıklara takılın. Şimdi söz sırası Türkiye'de, yani biz Türklerde... Bu noktada tarafsız olacaksınız olun da görelim.



"Zevtindalı"ndan
"Barış Pınarı"na...
(Sayfa 2'de...)

Kararlılıkla
Kararsızlığın
Çatışması
(Sayfa 3'te...)

***Bismillah! *Fırat'ın**
Doğu'sundaki O
Kuşatma Yarılacak..
***Artık "Terör**
Kuşağı" Yok.
Türkiye Kusağı
Olacak. *Abd Ve
İsrail Bayrakları İle
Avar Verenler
Nerede? * Erdoğan
Bir Nasiptir. Zafer
Milletimizin..
(Sayfa 4 ve 5'te...)

Barış Pınarı Türkiye
(Sayfa 6'da...)

Sabır, Savaş, Zafer...
"Türkler Topyekûn
Savaşı"
(Sayfa 7'de...)

Mehmetçik Dışarıda,
Biz İçeride...
(Sayfa 8'de...)

Mehmet BARLAS / 10.10.2019 / Sabah



Derya Öncü Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü Yayımıdır.

“ZEYTİNDALİ”NDAN “BARİŞ PINARI”NA...

Bazı dindar geçinenlerin de “istemezük”çü terör uzantılarına iltihak edip kendilerince “Dini referans” uydurmalarını şaşkınlıkla izliyorum...

“İslâm barış demek”miş de “Her Müslüman barışçı olmak zorunda” imiş...

İslâm’ın “barış” demek olduğu doğru, zaten bu kavram tarih boyu Müslümanları saldırganlıktan ve şiddetten uzak tuttu...

Ancak bir başka “doğru” daha var ki, kimse ıskalayamaz. Bazen “barış”ın tesisinin, “savaş”a bağlı olduğunu hiçbir Müslüman görmezden gelemez...

Aksi takdirde, Peygamber Efendimiz’in bizzat katıldığı Bedir ve Uhud gibi belirleyici savaşlar, İslâmi açıdan dayanaksız kalır...

Böyle bir şeyi varsaymak mümkün değildir.

“Terör”ü meşrulaştıramadıkları için “barış”ı sloganlaştıran sözde “dindarlar”a ve sözde “hocalar”a: Hadi ordan! Akılları başlarında ise, Türkiye’ye ne yapmaması gerektiğini değil, ne yapması gerektiğini söylesinler...

Sınırında bir “terör koridoru” oluşmasına, terörist unsurlar vasıtasıyla İsrail’in güneyimize yerleşmesine Türkiye izin mi vermeliydi?..

Türkiye kendi “beka”sı için gereken adımları atıyor: Hem de sözde “medeni dünya”ya ve içindeki bazı aymazlara rağmen.

Fark ediyorsunuz ki, Türkiye, çoktan “ulusal güç” sınırlarını aşmış, “bölgesel süper güç” haline gelmiş: Vatandaş olarak iftiharla izliyorsunuz.

Bu inceden inceye plânlama...

Bu dört koldan detaylı istihbarat...

Bu etkili diplomasi...

Bu hızlı hareket, ancak “süper güç”lerin harcıdır...

Türkiye, hiç lâmı-cimi yok, “süper güç”tür!

Yalnız askeri açıdan değil, ekonomisiyle, yatırımlarıyla, savunma sanayiiyle, istihbaratıyla, diplomasisiyle, genç nüfusuyla ve hayalleriyle artık “süper”dir.

ABD’yi geri çekilmeye razı etmek...

Rusya’nın ve Çin’in tarafsız kalmasını sağlamak...

Rusya kanalıyla Suriye yönetiminin muvafakatını almak...

Hem Suriye rejim muhaliflerini destekleyip hem de Suriye’yi böyle bir şeye razı etmek...

Birleşmiş Milletler’in desteğini kazanmak...

NATO’ya, “Türkiye önemli bir müttefikimizdir” vurgusu yaptırmak...

İran’ın itirazlarını bertaraf etmek...

Bir anda onlarca bombardıman uçağı kaldırıp aralarındaki koordinasyonu sağlamak...

Belirlenen hedefleri milimetrik nokta atışlarıyla imha etmek...

Bunları yaparken, sivillere kalkan oluşturup muhtemel zararlardan korumak...

Bunlar her devletin harcı değildir!

Ordumuz milletten aldığı mutlak desteğin hakkını veriyor...

Emeklerimiz helâl olsun!

•

Eski Türkiye böyle bir tablo ile karşılaşılsaydı, “Sınırlarımızın ötesinde bir şeyler oluyor işte” deyip seyrederdi...

Türkiye seyrederken, ABD burnumuzun dibinde at oynatır, istediği “terör ordusu”nu kurar, geleceğimizi karartırdı.

O sırada politikacılarımız bir birbirlerine sorar dururdu:

“ABD ne diyor?..”

“AB ne diyor?..”

“BM ne diyor?..”

“NATO ne diyor?”

Yeni Türkiye’de kimse bunlara bakmıyor. “Kim ne derse desin” diyor, gerekeni yapıyor: Vurmak gerektiğinde vuruyor, durmak gerekirse duruyor.

Hareket tarzını, yabancıların güdümü değil, kendi millî menfaatleri belirliyor.

Allah yardımcımız olsun!

KARARLILIKLA KARARSIZLIĞIN ÇATIŞMASI

Kararlı olma hali, verdiği kararda değişmeden, düzenli bir durumda kalma durumunu ifade eder. Aynı zamanda dengeliliğe ve sabitliğe, sebatkâr kalma durumuna, başka bir deyişle istikrara atıfta bulunur.

Kararlı kimse verdiği kararda ısrar eder, kararını uygulamaya intikal ettirir. Ancak kararlılık inatçılık demek değildir. Kararlılık isabetli ve doğru karar üzerinde sabit kalmayı ifade ederken inatçılık eğri veya doğru ne olursa olsun ondan vazgeçmemeyi ifade ediyor. Kararlılıkta sorgulama söz konusudur. İnatçılıkta ise sorgulamaksızın, körü körüne belli bir karara bağlılık ön alır. Kararlı kimse kararının yanlışlığını gördüğü takdirde yeni bir karara aktarma yapabilir. İnatçı ise yanlıştadır direnir ve diretir.

Kararsızlık ise almaşıklar arasında seçim yapamamaktan doğan tereddüt halidir. Türkçede “doluya koysam almaz, boşa koysam dolmaz” deyişinin uygulamadaki karşılığı kararsızlık olarak tecelli eder. Bu, ortada kalma hali çaresizliği ima eder. Seçim yapamama hali özgüven eksikliğinden ileri gelebileceği gibi, yanlış yapma kaygısından veya sonucunu kestirmekte zorlanıldığından dolayı bocalamadan da kaynaklanabilir.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusunda gerçekleştirmeyi planladığı güvenlik harekâtı sürecinde ABD ile yaşadığı çekişmeli durum, iki ülke arasında yaşanan kararlılık haliyle kararsızlığın çatışması olarak vuku buldu.

ABD'nin kararsızlığı, bocalaması, yalpalaması Türkiye'nin kararlı tutumunu değiştirmede ise de, harekâtın başlatılmasında geciktirici bir faktör oldu.

ABD Başkanı Trump'ın dış siyasetle ilgili açıklamalarındaki tutarsız beyanların kendisini de zora soktuğu belli. Trump'ın bu bağlamda serdettiği ilk görüş kendi kişisel samimi kanısını ifade ederken, bu kanısından geri çekilmeyi ifade eden sonraki görüşü ABD derin devletinin kararını ve dayatmasını ifade ediyor. Turump belli ki baskı altında tutuluyor.

Trump'ın kamuoyuna yansıyan son açıklamalarından biri şu: “Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor, F-35'lerimizin çelik gövdesinin yapımında yardımcı oluyorlar. Ayrıca, İdlib'de birçok canı kurtarmamda bana yardım ettiler. İsteğim üzerine, uzun yıllar hapiste kalacak olan Rahip Brunson'u geri gönderdiler. Ayrıca en önemlisi, Türkiye'nin NATO'yu iyi durumda tutan önemli bir üye olduğunu unutmayın. Kendisi 13 Kasım'da ABD'ye misafirim olarak geliyor” dedi. Ve daha önemlisi şu açıklama: “Çeşitli gruplar arasındaki savaş yüz yıllardır sürüyor. ABD, hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği ve ele geçirilen DEAŞ savaşılarını üstlenmek zorunda. Bu bitmeyen salakça savaşlar, bizim için bitiyor!”

Kararlılık kararsızlığı daima geri püskürtüyor.

Türkiye'nin kararlı hali son tahlilde, ABD'nin salakça tutumuna galip geldi.

Ve nihayet şu satırların tuşlandığı esnada (9 Eki 2019-16:10) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile: “Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmıştır.”

Yolun açık olsun Türkiye...

Kararlı olma hali, verdiği kararda değişmeden, düzenli bir durumda kalma durumunu ifade eder. Aynı zamanda dengeliliğe ve sabitliğe, sebatkâr kalma durumuna, başka bir deyişle istikrara atıfta bulunur.

Kararlı kimse verdiği kararda ısrar eder, kararını uygulamaya intikal ettirir. Ancak kararlılık inatçılık demek değildir. Kararlılık isabetli ve doğru karar üzerinde sabit kalmayı ifade ederken inatçılık eğri veya doğru ne olursa olsun ondan vazgeçmemeyi ifade ediyor. Kararlılıkta sorgulama söz konusudur. İnatçılıkta ise sorgulamaksızın, körü körüne belli bir karara bağlılık ön alır. Kararlı kimse kararının yanlışlığını gördüğü takdirde yeni bir karara aktarma yapabilir. İnatçı ise yanlıştadır direnir ve diretir.

Kararsızlık ise almaşıklar arasında seçim yapamamaktan doğan tereddüt halidir. Türkçede “doluya koysam almaz, boşa koysam dolmaz” deyişinin uygulamadaki karşılığı kararsızlık olarak tecelli eder. Bu, ortada kalma hali çaresizliği ima eder. Seçim yapamama hali özgüven eksikliğinden ileri gelebileceği gibi, yanlış yapma kaygısından veya sonucunu kestirmekte zorlanıldığından dolayı bocalamadan da kaynaklanabilir.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusunda gerçekleştirmeyi planladığı güvenlik harekâtı sürecinde ABD ile yaşadığı çekişmeli durum, iki ülke arasında yaşanan kararlılık haliyle kararsızlığın çatışması olarak vuku buldu.

ABD'nin kararsızlığı, bocalaması, yalpalaması Türkiye'nin kararlı tutumunu değiştirmede ise de, harekâtın başlatılmasında geciktirici bir faktör oldu.

ABD Başkanı Trump'ın dış siyasetle ilgili açıklamalarındaki tutarsız beyanların kendisini de zora soktuğu belli. Trump'ın bu bağlamda serdettiği ilk görüş kendi kişisel samimi kanısını ifade ederken, bu kanısından geri çekilmeyi ifade eden sonraki görüşü ABD derin devletinin kararını ve dayatmasını ifade ediyor. Turump belli ki baskı altında tutuluyor.

Trump'ın kamuoyuna yansıyan son açıklamalarından biri şu: “Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor, F-35'lerimizin çelik gövdesinin yapımında yardımcı oluyorlar. Ayrıca, İdlib'de birçok canı kurtarmamda bana yardım ettiler. İsteğim üzerine, uzun yıllar hapiste kalacak olan Rahip Brunson'u geri gönderdiler. Ayrıca en önemlisi, Türkiye'nin NATO'yu iyi durumda tutan önemli bir üye olduğunu unutmayın. Kendisi 13 Kasım'da ABD'ye misafirim olarak geliyor” dedi. Ve daha önemlisi şu açıklama: “Çeşitli gruplar arasındaki savaş yüz yıllardır sürüyor. ABD, hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği ve ele geçirilen DEAŞ savaşılarını üstlenmek zorunda. Bu bitmeyen salakça savaşlar, bizim için bitiyor!”

Kararlılık kararsızlığı daima geri püskürtüyor.

Türkiye'nin kararlı hali son tahlilde, ABD'nin salakça tutumuna galip geldi.

Ve nihayet şu satırların tuşlandığı esnada (9 Eki 2019-16:10) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile: “Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmıştır.”

Yolun açık olsun Türkiye...

Rasim ÖZDENÖREN / 10.10.2019 / Yeni Şafak

***BİSMİLLAH! *FIRAT'IN DOĞU'SUNDAKİ O KUŞATMA YARILACAK.. *ARTIK "TERÖR KUŞAĞI" YOK, TÜRKİYE KUŞAĞI OLACAK. *ABD VE İSRAİL BAYRAKLARI İLE AYAR VERENLER NEREDE? * ERDOĞAN BİR NASİPTİR. ZAFER MİLLETİMİZİN..**

Bismillah.. Başladık..

Dün itibariyle Fırat'ın Doğu'sunda bütün hesaplar sıfırlandı.

Masalar devrildi. Bütün harita planları çöp oldu.

O derin feraset, o akıl, jeopolitik bilinç, medeniyet ve kimlik bir kez daha harekete geçti. Bir kez daha bugüne geldi. Bir kez daha dünya siyasi tarihine müdahale etti.

TÜRKİYE'YE EFELLENENLER, ABD-İSRAİL BAYRAĞIYLA 'AYAR' VERENLER NEREDE?

Türkiye'ye efelenenler, tehditler savuranlar, şantaj yapanlar şimdi nerede?

ABD bayrağı sallayarak, İsrail bayrağı sallayarak bu büyük millete ayar vermeye, had bildirmeye kalkışanlar nerede?

Yüzyıllardır bütün coğrafyayı birleştiren, hep birlikte "bir büyük milletiz" diyerek hareket eden, bu kadim topraklara yönelen bütün saldırıları göğüsleyen, Haçlıları Anadolu'ya gömen, 1. Dünya Savaşı'nda coğrafyanın her karış toprağında can veren, ağıtlar bırakan, hiç bir zaman ağlamayan, derdini söylemeyen, sadece mücadele eden bu milleti oyuncağa çevirmek isteyenler nerede?

İSLAM İÇİN, MİLLETİMİZ İÇİN, COĞRAFYAMIZ İÇİN..

Selçuklu'yu doğuran, Osmanlı'yı Avrupa içlerine taşıyan, İslam'ı bütün iklimlerde savunan, "yanımda kim var" diye bakmadan öne atılan bu milleti ABD sopasıyla, Fransız sopasıyla, İsrail sopasıyla dövmeye kalkışanlar nerede?

Tarih boyunca İslam için, milletimiz için, coğrafyamız için mücadele ettiğimiz kim varsa, hepsiyle birlikte bizi köşeye sıkıştırmaya, diz çökmeye, teslim olmaya zorlayanlar nerede?

Irak'ı parçalayan, Suriye'yi parçalayan, "Türkiye'yi de parçalayacağınısan"lar, o ucuz hesabı yapanlar, Türkiye'yi "Suriyeleştirmek" isteyenler nerede?

BÜTÜN YÜKSELİŞLER ANADOLU'DA BAŞLAR! BÜTÜN HESAPLAR ANADOLU'DA SIFIRLANIR!

Bin yıldır bütün yükselişlerin Anadolu'dan başladığını, bütün hesapların bu topraklarda bozulduğunu unutanlar, Türkiye'nin yeni yükselişini kavrayamayanlar, bu ülkenin sabrını yanlış yorumlayanlar nerede?

Akdeniz'den, Ege'den, Suriye'nin kuzeyinden çevrelemek isteyenlerin hesapları da, ABD'nin "terör koridoru" projesi de, İsrail'in "ikinci İsrail" planı da, Türkiye'yi "güneyden kuşatma" girişimleri de çöktü. Bu çöküş bugün Fırat'ın Doğu'sunda.. Yarın Akdeniz'e ve Ege'ye doğru genişleyecek.

ARTIK TERÖR KUŞAĞI OLMAYACAK.BARIŞ KUŞAĞI, TÜRKİYE KUŞAĞI..

İran sınırından Akdeniz'e kadar "Türkiye Cephesi" kuracak, sonra da burayı Türkiye ve bütün bölgeye saldırı için ana karargah olarak kullanacaklardı.

İran sınırından Akdeniz'e kadar, "terör kuşağı"nın güvenlik kuşağına, "barış kuşağı"na, "Türkiye kuşağı"na çevirendim dün atıldı.

Türkiye; Suriye'nin bütünlüğü için, coğrafyanın bütünlüğü için, Türkiye'nin geleceği için yapılması gerekeni yaptı. En büyük ve en yakın tehlide açık meydan okudu. ABD ve müttefiklerinin, bir terör örgütüyle Türkiye'yi köşeye sıkıştırılamayacağını bir ke daha dünyaya ilan etti.

Bu müdahaleyle, Suriye savaşını başlatma gerekçesi tamamen ortadan kalktı. Ülkenin üçte birini işgal edenler, bu savaşı Türkiye için çıkarmıştı. Çünkü Suriye savaşı Türkiye cephesini açmak için planlanmıştı.

ONLAR HARİTA İLE GELMİŞLERDİ. İŞTE BU DA BİZİM HARİTAMIZ!

Rejim, muhalefet, Suriye halkının talepleri ABD ve müttefiklerinin umurunda bile değildi. Onlar ülkenin kuzeyi için bir harita hazırlamışlar, bu haritaya göre hareket etmişlerdi. Şimdi biz, başka bir harita ile yola çıkıyoruz.

15 Temmuz başarılı olsaydı haritanın Türkiye yağı başlatılacaktı. Dün başlayan müdahale, 15 Temmuz direnişinin de devamıdır.

Onlar her türlü oyunu kurarken, gözümüzün önünde hazırlıklar yaparken, Türkiye'nin ağırbaşlılığını çok yanlış yorumladılar. Koca ülkeyi PKK/YPG'nin elinde oyuncağa dönüştürmeye çalıştılar. "Türkiye ABD ve NATO'ya bağlı, kendi başına hareket edemez" dediler.

SAYGINLIĞIMIZI ZAYIFLIĞIMIZ SANDILAR. BİN YILDIR HER GÜN BEDEL ÖDÜYÜRÜZ. UNUTUKLARINI HATIRLATACAĞIZ ŞİMDİ..

En büyük hesap hatasını burada yaptılar. Uluslararası sistemle saygın ilişkilerimizi bir zaaf zannettiler. Saygınlığımızı zayıflığımız zannettiler.

ABD'nin; hiçbir zaman uymadığı sözlerine hep inanacağımızı, oynadıkları tiyatronun ömrünün uzun olacağını zannettiler. İçeride kurdukları cephe ile ülkemizi felç ettiklerine inandılar.

Bu coğrafyada bin yıldır tarih inşa ettiğimizi, coğrafya biçimlendirdiğimizi, yükselişlerimizi de çöküşlerimizin de bütün coğrafyayı sarstığını unuttular.

Bu milletin, en zor kararları hiç kimsenin yardım ve desteğine güvenmeden aldığını, hiçbir zaman yalvararak tarih yapmadığını, hiçbir zaman başkasının merhametiyle ayakta kalmadığını, bin yıldır bu topraklarda her gün bedel ödediğini unuttular.

Unuttuklarını hatırlatıyoruz. Bu ülkenin tehdit edilemeyeceğini bir kez daha anlatıyoruz. Yüzyıllara dayanan o siyasi aklın hafife alınmayacağını bir kez daha söylüyoruz.

COĞRAFYAYI, ŞEHİRLERİMİZİ, KUTSALLARIMIZI SAVUNUYORUZ

Çanakkale’de neysek Fırat’ın Doğu’sunda oyuz. Yemen’de, Kanal’da, Sarıkamış’ta, Kut-ul Amare’de neysek Fırat’ın Doğu’sunda oyuz. Hepsinde karşımızda aynı güçler, aynı düşmanlar var.

Ve biz hepsinde aynı şeyi savunuyoruz: Ülkeyi, coğrafyayı, tarihi, ortak kimliği, medeniyeti, şehirlerimizi, kutsallarımızı savunuyoruz.

Hiç bir zaman ve hiçbir şekilde coğrafya dışından gelen güçlerin, onların içerideki ve bölgedeki ortaklarının işgal ve talanına razı gelmedik. Hiç birini hazmetmedik. Etmeyeceğiz.. Bunu bugün bir kez daha dünyaya ilan ettik.

İki yıl önce “İntihar anlamına gelse bile bu müdahale yapılmalı” derken aynı akılla hareket ediyorduk. Meselenin terörden çok daha büyük olduğunu, büyük coğrafya işgallerinin parçası olduğunu, otuz yıldır “İslam’la, Müslümanlarla Savaş”ın bir aşaması olduğunu söylüyorduk.

‘TÜRKİYE’NİN DURDURMA’ PLANI: İŞTE ŞİMDİ O KUŞATMA YARILIYOR

15 Temmuz’dan bu yana, küresel ölçekte en büyük hesaplardan biri “Türkiye’nin durdurulması” planıydı. Yüz yıl önceki gibi bir kez daha tarih dışına itme hesabıydı. İçeriden durduramadılar, dışarıdan kuşatıp durduracaklardı!

İşte o kuşatma yarılıyor. Bu sadece bir terör meselesi değil, yüzyılların meselesidir. Biz de yüzyılların meselesine göre hareket edecektik ve ediyoruz da.

Türkiye’nin Fırat’ın Doğu’suna müdahalesinde hiçbir meşruiyet sorunu yok! Tereddüt bile yok. Bu bir vatan savunması, Anadolu savunması, milli mücadeledir. Savaş Anadolu içlerine taşımayı planlayanların kendi mevzilerinde avlanmasıdır.

HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜ TOPRAKLARIMIZA TAŞIDILAR

Hiçbir ülke, sınırının sıfır noktasında, doğrudan kendini hedef alan ve hızla büyüyen bir tehdide bu kadar sabırlı davranmazdı, davranamazdı. Türkiye hiçbir devletin gösteremeyeceği sabrı gösterdi.

Afganistan’da El Kaide, Taliban var diye bir ülkeyi işgal edip korkunç katliamlar yaptılar? Irak’ta Kimyasal var yalanıyla bir ülkeyi işgal edip yüzbinlerce insanı öldürdüler.

Yalandan tehditler üreterek binlerce kilometre ötedeki ülkelere saldırdılar.

Bunları yaparken NATO müttefiki Türkiye’nin sınırlarının sıfır noktasına terör örgütleri beslediler. Dünyadaki örgütleri buraya taşıdılar. FETÖ gibi bir örgütü besleyip Türkiye’de iç savaş çıkarmaya çalıştılar. PKK ve DEAŞ’la Türkiye’de ağır terör saldırıları yaptılar. Her türlü kötülüğü topraklarımıza, sınırlarımıza taşıdılar.

TÜRKİYE’YE SÖYLEYECEK TEK CÜMLELERİ OLAMAZ!

Ne yapacaktık?

Onlar binlerce kilometre ötelere müdahale ederken bizim sınırlarımızı koruma çabamıza söyleyecek tek cümleleri yok, asla olamaz.

Gözünüzde büyüttüğünüz her tehdit, kararlı olduğunuzda küçülür. Türkiye bu bölgeleri tamamen temizleyecek. Herkes yaptığı gürültüyle kalacak. Zor oyunu bozar dönemindeyiz. Elini uzattığın yer kadarsın.

Onlar harita planlarıyla geldilerse biz de haritalarımızda sahaya indik. Onlar sömürge planlarıyla geldilerse biz de yüzyılların iddialarıyla sahaya indik.

ABD dahil, hiç bir ülke, Türkiye’nin terör kuşağına yönelik müdahalesine açıktan kaşı duramayacak, duramaz da. Bugünkü gürültüler, öfkeli açıklamalar, tehditler, şantajlar kimseyi endişelendirmesin. Bunlar sakinleşir, sessizleşir geçer gider. Ama Türkiye’nin attığı bu adımın etkisi kalıcıdır. 21. yüzyıl boyunca devam eder.

ERDOĞAN BİR NASİPTİR. ZAFER MİLLETİMİZİN OLSUN!

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarih yapıcı bir öncüdür.

Siyasi tarihimizin, kimliğimizin, medeniyetimizin, hafızamızın, coğrafya bilincimizin sesidir. Bu karar kolay alınmazdı. O bu ülke için milletimiz için, coğrafyamız için bir nasiptir!

Yüzyıllardan süzülüp gelen o sözlerden sonra, yüzyılların idrakiyle adım büyük bir adım atmıştır.

Fatih’ten Yavuz’a, Kanuni’ye, Atatürk’e, Erdoğan’a uzanan bir siyasi genetik harekete geçmiştir. Bu bir hamaset değil, tarihi gerçektir. Geçmiş de böyle yazıldı, gelecek de böyle yazılacaktır.

Zafer milletimizin olsun.

Bu harekatta emeği geçen herkes özgüye mazhardır. Çünkü hepsi büyük bir tarihin yeni sayfaları olacaktır.

BARIŞ PINARI TÜRKİYE

Türkiye, Fırat'ın doğusuna, beklenen askerî harekâtı başlattı nihayet. ABD, AB, Arap Birliği, Suudlar, Mısır ve İsrail Türkiye karşıtı safta yerlerini aldılar hemen!

İKİNCİ İSRAİL'İN KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ DİYE ÇILDIRIYORLAR!

Dünyanın haydutları ve onların kuklaları karşı çıksa da Türkiye bu harekâtı yapmak zorundaydı. Bölgenin sadece siyasî haritalarını değil daha önemlisi de kültürel ve manevî haritalarını yerle bir edecek, İsrail'in ve Batılıların kuklası, bölgenin geleceği açısından çıbanbaşı işlevi görecek İkinci İsrail'in kurulmasına gözyummak ayağımıza kurşun sıkmak anlamına gelirdi.

İran, harekâta karşı olduğunu açıkladı. Rusya, ne şiş yansın ne kebab türünden bir açıklama yaptı.

Mahmut Abbas'tan da Türkiye'yi kınayan bir açıklama geldi! Türkiye'de büyük tepki topladı, haklı olarak.

Ancak unutulmaması gereken nokta şu: Mahmut Abbas, İsrail'in Filistin başına diktiği, İsrail kuklası, köle ruhlu biridir. Filistin'i temsil etmez; İsrail'i temsil eder!

Filistin, Türkiye'ye ihanet edecek en son yerdir!

O yüzden, insaf, diyorum.

Arap Birliği'nin açıklamasına şaşırınlar oldu. Şaşılara şaşımak lazım aslında!

Mahmut Abbas, nasıl İsrail'in uydusuysa, Arap Birliği de küresel sistemin lordlarının emir kuludur!

Bunu bilmeyenlerin, konuyla ilgili ahkâm kesmeleri kadar ahmakça bir şey olamaz!

ERDOĞAN'IN TARİHİ KONUŞMASI

Erdoğan, dün konuyla ilgili çok güzel bir konuşma yaptı; özellikle Suud ve Mısır'la ilgili çok güzel cümleler kurdu!

Erdoğan'ın konuşmasında sergilediği özgüven, kararlılık, vakar milletin yüreğine su serpti.

Erdoğan, zor zamanların adamı. Yalnız adam. Tarih, yalnız adamların kanatlarında yükselir. Yalnız adamlar, zor zamanlarda ateşten gömlek giyerler ve tarihin akışını değiştirirler.

Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye'nin, içerdeki dengeleri de yeniden tanımlama potansiyeline sahip. Büyük kriz zamanları, savaş zamanları, toplumların aynaya bakma, kenetlenerek aynı hedefe koşma zamanlarıdır.

Erdoğan'ın, konuşmasında, terör ile Kürt kardeşlerimiz arasında kesin ayırım yapması, Türkiye'nin bölgeye yaptığı operasyonların aslâ işgal amacı gütmeyeceğini, bölgede barışı, kardeşliği, huzuru sağlamak olduğunu hatırlatması çok önemli dikkatlerdi.

Batı başkentlerinin ve medyasının Türkiye aleyhine topyekûn bir saldırı gerçekleştirmesine ve Türkiye'yi "kan emici" olarak lanse eden algı operasyonlarına soyunmasına tanık oluyoruz bir kez daha!

SELÇUK ÇOCUKLARIYLA SELAHADDİN'İN ÇOCUKLARI BİRBİRLERİNE OMUZ VERİRLERSE...

Erdoğan'ın mutlaka şu noktanın altını çizmesi çok iyi olur bundan sonraki açıklamalarında: Selçuk çocuklarıyla Selahaddin'in çocukları ne zaman ki, birbirlerine omuz vermişlerse, işte o zaman, dışardan gelen bütün saldırıları başarıyla püskürtebilmişler!

Tam da böylesi bir müşterek tavır geliştirmek mecburiyetinde olduğumuz çok kritik bir süreçten geçiyoruz: Selçuk çocuklarıyla Selahaddin'in çocukları eğer birbirlerine omuz vermek yerine omuz vuracak okurlarsa, iki taraf da kaybeder, bölgemiz de. Ve bölgemiz bir daha toparlanabilme umutlarını büsbütün yitirir. Bunun vebali de günah olarak bizim için yeter!

O yüzden Kürt kardeşlerimiz, İkinci İsrail olma, emperyalistlerin Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi köşe sıkıştırmak için kullanılacak İsrail uydusu bir PKK devleti kurma basiretsizliğine aslâ prim vermeyeceklerdir!

Bizbize, omuz omuz, üzüntülerimizi ve sevinçlerimizi daha içten, daha samimice, daha dürüstçe paylaşacağımız, kardeşlik yeşerttiğimiz, bizi etle tırnak gibi birbirimize kenetleyen, aynı medeniyetin hedeflerine birlikte yürüyeceğimiz güzel günlere hazırlanmalı, kendimizi buna kilitlemeliyiz.

Emperyalistlerin oyunlarına gelmek yerine oyunlarını püskürttüğümüz ölçüde bu güzel günlere, barış, kardeşlik ve huzur dolu günlere kavuşabiliriz yeniden.

BARIŞ PINARI TÜRKİYE

Bunun yolu, Türkiye'nin, her alanda, tıpkı Osmanlı gibi bölgemizi yeniden barış, kardeşlik ve huzur yurduna dönüştürecek bir barış pınarı rolü üstlenmesinden geçiyor bir kez daha.

Masal değil bunlar.

Osmanlı bunu üç kıtada muazzam bir şekilde gerçekleştirdi: Hem dâr'ül-islâm'ı, hem dârü's-selâm'ı (selâm / barış yurdu'nu) hem de dâr'ül-insan'ı (insanlık yurdu'nu) beş asır üç kıtada inşa etti.

İşte bu ruhu yeniden hayata ve harekete geçirmemiz gereken çok özel zamanlardan geçiyoruz: Ülke içinde tam bir kardeşlik rüzgârı estirebilmeli, Türkiye ittifakını etme kemiğe büründürmeliyiz.

Tarih, bizi çağırıyor! Bunu görelim ve süratle önümüzdeki engelleri kaldıralım.

Önce içerden başlamak, içeriği tahkim etmek, içerde kenetlenmek, aynı müşterek hedefe kilitlenmek zorundayız.

Türkiye, tıpkı Osmanlı gibi yeniden barış pınarı olabilir hem bölgemiz hem de dünya için.

Yeter ki biz, bu ruhla hareket etmesini bilelim.

Vesselam.

SABIR, SAVAŞ, ZAFER... "TÜRKLER TOPYEKÛN SAVAŞIR"

Sabırla bekledik. Amerikan bayrağıyla poz vereni de küstahça konuşanı da çatal dilleriyle ortalığı zehirleyeni de gördük. Ama sabırla bekledik.

Bütün tezlerimizi, hiçbir gizli ajandamız olmadan açık ilan ettik. "Suriye'de kan dursun, savaş bitsin, insanlar güvenle ülkelerine dönsün" dedik. "Güneyimizde terör koridoru istemiyoruz" dedik. "Buna müsaade etmeyeceğiz" dedik. Sözümüzü hem kamuoyuna hem muhataplarımıza söyledik. Kapalı kapılar ardında söylediklerimiz ile ekranlarda söylediklerimiz arasında çelişki yaşamadık. Tezada düşmedik. Hep aynı tezi, hep aynı duruşu sergiledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı konuşan. Sesimizdi o bizim. Ve sabırla bekledik.

FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRDİK SEN DE MAL MAL BAK

Rojova Devrimi diye bir hülyaya kapıldılar. Suriye'nin kuzeyinde sözümona kantonlar kurdular. Onlar gibi düşünmeyen, onlar gibi inanmayan Kürtleri, Arapları, Ezidileri, Hıristiyanları, Türkmenleri topraklarından sürdüler. Bu kantonları birleştirmek için Fırat'ın batısına yöndiler. "YPG Fırat'ın batısına geçecek sen de mal mal bakacaksın" diyen çatal dil ile cüretkarlık yaptılar. Bu süreçte Amerika'nın gönüllü kara gücü oldular. Devrim yapıyorlardı sözümona... Marksist Leninist bir örgütüler sözümona... Ama Amerika'nın koluna girdiler. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Amerika'nın gönüllü askeri oldular. Amerikan askerleriyle görüntü verdiler. Onların 30 bin TIR ile ellerine tutuşturduğu silahları Türkiye'ye doğrulttular. Suriye'de kurdukları kantonların benzerini Türkiye'de de kurmaya kalkıştılar.

Sabrımız 2015'te taşı. Nusaybin'de, Cizre'de, Diyarbakır Sur'da kazdıkları çukurlara PKK'lıları gömdük. 2016'da 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişimini püskürttükten 40 gün sonra DEAŞ belasını Cerablus'ta, El Bab'ta Fırat Kalkanı ile temizledik. 2018'in Ocak'ında Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'de sözümona birleştirilen kantonlarla oluşan koridorun batı ucunu kopardık.

Sabretmiştik ilkin; sabrın sonuna geldik. Savaştık.

Savaştık... Savaştık. El Bab'ta başladık. Afrin'de başladık. Türkiye içinde Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereleler'de, Lice'de, Çukurca'da, Dağlıca'da başladık.

ACIYA SABREDİP PARMAK ISIRDIK

Sonra yine sabrettik. Müttefiklik ruhu neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Adını koyduğumuz tüm mutabakatlara sadık kaldık. Karşımızdakinin samimiyetini test ettik. Zaman zaman karşılıklı parmak ısırдық. Acıya sabrettik. Ve muhataplarımızın mutabık kalınanlara sadakat göstermediklerini bekledik. Savaşmaya yine başladık.

Barış Pınarı Harekâtı başladı. Harekât herkesi şaşkırtarak bir ikindi vakti başladı. Aynı gece kara güçlerimiz Suriye'nin kuzeyine girdi. Hele ki bu gelişmeyi hiç kimse beklemiyordu. Mehmetçik gece vakti Suriye topraklarında hedeflerini ele geçirdi. Mehmetçik'in yanında ÖSO, Suriye Milli Ordusu ve aşiretler de var.

Savaşıyoruz. Dışimizi tırnağımıza takıp savaşıyoruz. Meşru bir savaştaız ve milletimiz bu savaşı sonuna kadar destekliyor.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE, İÇİMİZDEKİ BOZGUNCULARA İNAT

Elbette içimizde beşinci kol faaliyetleri yürütenler var. Elbette içimizde bozguncular var. Elbette aramızda çatlak sesler yükseltenler var.

Ama bir Batılının dediği gibi "Türkler topyekûn savaşılıyorlar." Biz hepimiz savaşıyoruz. Cepheye Mehmetçik elinde silah savaşılıyor, geride millet duasıyla, duruşuyla savaşılıyor.

Savaşın sonu zafer inşallah; savaşın sonu zafer!

Çünkü meşru bir savaşın içindeyiz.

Güvenliğimiz için...

Evinden barkından edilmiş garip guraba için...

Geleceğimiz, çocuklarımız için... Savaşıyoruz.

Sonu zafer olacak bir savaşın başındayız.

Barış Pınarı Harekâtı inşallah en kısa sürede zafer ile sonuçlanır...

Ve inşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda harekâtın ilk zaferini kutlarız.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

HAYDİ PENCERELERE, BALKONLARA AY YILDIZLI AL BAYRAĞIMIZI ASALIM

Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dirayet, feraset; bütün askerlerimize güç-kuvvet, milletimize birlik-beraberlik versin.

Ve bir son çağrım olsun:

Haydi pencerelerimizi, balkonlarımızı, evlerimizi işyerlerimizi al bayrağımızla donatalım. Dost düşman görsün.

Ne dersiniz?

MEHMETÇİK DIŞARIDA, BİZ İÇERİDE...

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Terör örgütünün son kalıntılarının temizlenecek olması, içimizde olup yanımızda olmayan hainleri epey rahatsız etti.

Sosyal medya denen çukurda debelenip duran kimi kanı bozuklar, inanılmaz bir algı operasyonu yürütmeye başladı.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan katliam fotoğraflarını alıp, "**Türkiye katliam yapıyor**" diyerek kara propaganda başlattılar anında...

Tam da, "**Bu kadar hainle nasıl başa çıkılır**" diye düşünürken, sabah saatlerinde beni en az "**Barış Pınarı Operasyonu**" kadar sevindiren ve heyecanlandıran bir haberle karşılaştım.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımların izini sürerek 78 'fareyi' saklandıkları delikte kısıkvrak yakalamış. Sayıları 78'den çok daha fazla maalesef ama şimdilik bu kadarı yakalanmış.

Bu 78 fare hakkında işlem yapılacaktı.

Yapılacak işlemin ne olduğunu az çok tahmin ediyorum. Muhtemelen "**terör örgütüne destek suçundan**" hapse atılacaklar.

Yeter mi?

Bana göre asla yetmez.

Daha önce de söyledim, bir kez daha tekrar edeyim. Bu hainleri yakaladığım an, vatandaşlıktan çıkaracaksın. **Çünkü dağların arasında terörist avlayan Mehmetçik ile, o Mehmetçik'i sırtından hançerleyen vatan hainleri aynı kimliği taşıyamaz, taşımamalı!**

Bunları vatandaşlıktan çıkardıktan sonra da hemen ama hemen, sınır dışı edeceksin. Kulağından tuttuğun gibi savundukları teröristlerin olduğu bölgeye atacaksın.

Acımayacaksın!

Çünkü kim teröre teröriste sahip çıkıyorsa aynı zihniyettir. Eline silah geçtiği an, askere polise kurşun sıkmaktan geri durmaz bu nesli bozuk vatan hainleri...

Anlasınlar bu işin şakasının olmadığını...

Hükûmetle devleti karıştırmanın, hükûmete muhalif olmak isterken devlete hainlik yapacak duruma gelmenin bir bedeli olduğunu öğrensinler.

Bakin şunu net olarak söyleyeyim.

Bu vatanın suyunu içip toprağına basan ama, bayrağına, milletine ihanet eden her kim var ise aynı akıbeti, aynı gazabı şiddetle yaşamalı.

Gazeteciymiş, sanatçıymiş, akademisyenmiş, mimarlar ya da tabipler odasıymış, milletvekiliymiş fark etmez. Sosyal medyada klavye hainliği yapanları bulmak ve almak kolay.

Gazi Meclis'in çatısı altında 3 liraya tas kebab yedikten sonra Türkiye'yi işgalci diye anlatan terör örgütünün siyasi ayağını temsil eden milletvekilleri de aynı azabı yaşamalı...

Burada tabii bize, yani vatandaşlara düşen bir görev de var. Mehmetçik Fırat'ın doğusunda mücadele ederken bizlerin de burada şu sosyal medya hainleri ile mücadele vermemiz gerekiyor.

Terör örgütüne destek veren bu hainleri gördüğümüz yerde bol bol şikâyet edeceğiz. Bizim görevimiz bunları ismiyle, cismiyle deşifre etmek, CİMER'e şikâyet etmek.

Yurt dışında olduğu için kendini güvende hissedenleri de ayrıca deşifre etmek gerekiyor. Bir gün şanlı bayrağımızın dalgalandığı kapıdan içeri girecekler nasılsa...

Enselenme korkusuyla sınırlarımızdan içeri girmemeleri için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor.

İnanın bu işte ülkeyi yönetenlere yardımcı olabilirsek, en az Mehmetçik kadar önemli bir iş yapmış olacağız.

Haydi işbaşına o vakit...

İşte budur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sonrası Türkiye'ye tehdit ve şantajla diz çöktürmeye çalışan Avrupa'ya, tarihe geçen bir cevap verdi.

Erdoğan, "**Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz**" diyerek rest çekti.

Erdoğan bu sözü daha önce de defalarca dile getirdi ama bence bu kez iş çok ama çok ciddi. Avrupa Birliği daha önce bu sözün altında ezilmiş ve Türkiye'nin kapısını aşındırarak yalvarır duruma gelmişti.

Bu kez âdeta diz çökeceklerini ve "**Yapma**" diyeceklerini göreceksiniz!